



KLASSE met Lisa Verhelst.

4 uur · Bewerkt ·



“Mijn leerlingen waren vanmorgen bang en verward door de aanslagen in Parijs. Ik gaf hen een blad papier met daarop de tekening van de Eiffeltoren in het peace-symbool. Daarrond konden ze hun gevoelens opschrijven en invullen wat ze gehoord en gezien hadden. Een leerling verwoordde zijn gevoelens bij de aanslagen zeer mooi. “Die daders zijn geen moslims”, zei hij. Hij maakte een duidelijk onderscheid tussen de islam en terrorisme. Dat was voor mij wel een cadeau in dit moeilijke gesprek. Meer dan de leerlingen hun gevoelens laten ventileren en deze gebeurtenissen kaderen en terrorisme en geweld afkeuren is op dit moment niet nodig.”

Lisa Verhelst (27),
leraar PAV aan het COOVI Secundair Onderwijs - 1070 Brussel in
Anderlecht

